

OP HET VYFËNTWINTIGJAARIG ECHTFEEST

VAN DEN WELËEDELËN GROOT ACHTBAAREN

HEERE, DEN HEERE

M^R. GERARD KLOEK,

BURGERMEESTER EN RAAD DER STAD ALKMAAR,
EN HOOFDÏNGELAND VAN DE ZYPE, enz.

EN MEVROUWE

CORNELIA WITTEN.

De Dichtkunst, die haar geest een weinig wil vermaaken,
Vertreedt zich in het Hout van 't Alkmaarder oord;
Zy ziet en eik en yp albottend knoppen maaken,
De linden twyflend blad; grascheutjes spruiten voort,
En 't net beplante bosch verspreidt een groene waafem.
Wat aangenaame dag! de zon klimt glansryk aan
En trekt van 't geurig oord een lieflyke uchtend aafem,
Terwyl haar invloedkracht het bosch doet jeugdig staan.

A 2

Eén